

Vision 2020

for Karlslunde Strandkirke



Vision 2020

- Vi vil tage del i Guds Mission

Grundlaget for denne Vision 2020 er først og fremmest vores længsel som menighed efter at tage del i det, Gud allerede er ved at gøre. Arbejdstitlen for den visionsproces, vi som menighed har været igennem, og som dette dokument er et resultat af, har været: **"Vores mission er at finde ud af, hvad Gud er i gang med at gøre, og at tage del i dette"**. Det befriende ved det er, at kirkens opgave ikke er at komme på en masse aktiviteter; men at finde ud af, hvor Gud allerede er på færde, og hvilken rolle vi kan spille i denne mission. Det er hans mission, ikke vores aktiviteter, det handler om. Mission er ikke det, kirken gør; det er, hvem vi er: Et folk sendt af Gud til den verden, han elsker.

Som menighed har vi mødtes hen over et års tid til bøn, lovsang og lytten til Gud og til hinanden. Vi har reflekteret over den omverden og det lokalsamfund, vi er en del af, og som vi ønsker at være kirke for. Det har været en tid til at se tilbage med taknemmelighed på alt det, Gud igennem årene har velsignet os med. Vi er blevet bekræftet i, hvem vi er som menighed, hvad vi er rundet af, og at vi er fulde af tak til alle dem, som har lagt grunden for det, vi fortsat bygger kirkens liv på. Men først og fremmest er det blevet en tid til at se fremad mod den fremtid, Gud åbner for os, for "uden syner er et folk ladt i stikken". (Ordsp. 29, 18).

Forud for, hvad vi ønsker at sætte særligt fokus på, er de værdier og den kultur, vi ønsker skal præge vores menighed. Vi ønsker at være en menighed, der er kendetegnet ved:

- Plads til Guds Ånd – et karismatisk menighedsliv.
- Plads til det hele menneske - mangfoldighed, frihed og glæde.
- Plads til alle - Åbenhed - et inviterende og inkluderende fællesskab.
- Plads til hinanden - medvandring, mentorskab og teamarbejde.
- Plads til at tage chancer.
- Plads i den store kirke - Fælleskirkelighed og at lære af andre og være til inspiration for andre kirker
- På plads i Guds ord - fokus på Guds rige og på sund bibelsk teologi og troskab

De følgende fem punkter er områder, som vi tror og oplever, at Gud på en særlig måde lægger hen til os de kommende år. Det er pejlemærker for, hvad vi på en særlig måde vil løfte frem og have fokus på. Alle fem dele medvirker til at styrke kirkens mange fællesskaber og give plads til Guds Ånds virke.

Vision 2020 i 5 hovedpunkter

1: Vi vil lytte til Gud ved at:

- Søge Gud i bøn, forbøn og fordybelse
- Styrke lovsang og tilbedelse
- Give plads til Helligåndens ledelse
- Fremme brugen af Åndens gaver
- Udvikle de åndelige discipliner hos den enkelte

2: Vi vil dele troen ved at:

- Styrke vidnesbyrdet i menigheden og i hverdagen
- Være til stede på sociale medier og være synlige i lokalområdet
- Udruste den enkelte til at fortælle kort og klart om evangeliet
- Fremme frimodighed
- Inspirere andre og lade os inspirere

3: Vi vil involvere unge ved at:

- Skabe rum for unges møde og vandring med Gud
- Skabe et tilhørsforhold til kirken og fremme inddragelsen i menighedens liv og fællesskab
- Fremme tilknytningen mellem konfirmand- og ungdomsarbejdet
- At bygge relationer med andre unge kristne lokalt og nationalt.
- Udruste unge til lederskab.

4: Vi vil favne familier ved at:

- Udbrede kendskabet til den kristne tro hos børn og forældre
- Invitere børn og forældre ind i et fællesskab
- Støtte forældre i at fortælle deres børn om den kristne tro
- Udvikle fællesskabet i familien og skabe fælles oplevelser
- Rumme en mangfoldighed af familier

5: Vi vil række ud ved at:

- Engagere os i lokalområdet
- Have fokus på, at ensomme tilbydes fællesskab
- Have omsorg for ældre
- Byde flygtninge og indvandrere velkommen og være en ressource for dem
- Have opmærksomhed på mennesker med særlige behov

Sammenfattende ønsker vi at tage del i Guds mission ved at:

- Lytte til Gud
- Dele troen
- Involvere unge
- Favne familier
- Række ud

